



J. K. baron Van Dedem.

FOTO WESTFRIES ARCHIEF

Van Dedem drukte stempel op Hoorn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

HOORN - Medeoprichter van het Westfries Museum, burgemeester die graag de spoorlijn zag komen en voorstander van demping van het Hoornse Hop: Willem Karel baron Van Dedem drukte als burgervader een stevige stempel op Hoorn.

Geboren in Heerde, studeerde aan de Leidse Hogeschool en werd advocaat in Semarang, in het toenmalige Nederlands Indië. In 1873 keert hij terug naar Nederland. In de zomer van dat jaar wordt hij benoemd als burgemeester van Hoorn. Kennelijk was de stad in trek bij de adel: Van Dedem was de opvolger van jonkheer mr. W.C.J. de Vicq.

Van Dedem draagt zestien het ambtsketen. Zijn periode wordt gekenmerkt door ingrijpende veranderingen. Wanneer de rechtbank aan de Roode Steen wordt opgeheven, komt het gebouw in beeld als museum. De burgemeester zit er fanatiek achter aan dat het ook echt een museum wordt. Met succes. De

Koepoort verdwijnt tijdens zijn periode. Door interventie van het Rijk blijft de Oosterpoort bewaard. Andere ontwikkelingen? De komst van de spoorlijn, scholen, de gasfabriek wordt gemeentebesit en in 1886 heeft de gemeenteraad wel geld over voor een onderzoek naar drooglegging van de Zuiderzee. Hoorn kan wat de burgervader betreft ook wel een 'landstad' worden'

Atjeh

In 1891 wordt hij plots benoemd als minister van koloniën. In zijn nieuwe functie is hij nauw betrokken bij de Atjeh-oorlog. Het Nederlandse koloniale bewind probeert Atjeh te annexeren en de inwoners komen in opstand.

Twee jaar na zijn dood komt er een zandstenen monument, een gedenksteen. Eerst aan de Ramen, later in het plantsoen bij het station. Het eerbetoon krijgt in 1960 een vervolg wanneer de Slachthuisstraat wordt omgedoopt in de Van Dedemstraat.

NHD 3-10-2012